

Identiteit

'Elk kind glanzend en uniek' is het motto van De Parel. We mogen allemaal 'Parels' in Gods hand zijn. Kostbaar en waardevol. Uniek door God geschapen.

Op protestants-christelijke basisschool De Parel is de Bijbel het uitgangspunt van waaruit we werken en omgaan met elkaar. We lezen daarin dat we er mogen zijn met onze eigenheid. We willen elkaar hier ruimte in geven. We zijn beelddraggers van God. Onze school heeft een missionair karakter: we dragen uit dat we er voor elkaar zijn en laten dit zien in ons handelen. Iedereen bij ons op school moet zich veilig voelen. Er is respect voor ieders inbreng.

De school leeft haar geloof in verbondenheid/samen met haar omgeving. Onze identiteit is herkenbaar in ons gedrag, in de naam van de school, de vieringen (van de christelijke feesten), het liedrooster, de methode voor bijbelse geschiedenis, de openingen en sluitingen, de gebedsgroep, de acties voor hulporganisaties en adoptiekinderen, de (christelijke) kinderboekenweek, de opening van vergaderingen en ouderavonden, het afscheid van de leerlingen van groep 8, ons anti-pestbeleid en de buitenschoolse activiteiten.