

Onderwijsdoelen

"De basis voor de omgang met elkaar is het bewust zijn van het maken van eigen keuzes en daarop te reflecteren. Dit doen we middels bijbelse waarden."

We zijn niet allemaal goed in dezelfde disciplines. De één is sociaal vaardig en legt gemakkelijk contact. De ander is goed in het plannen van zijn of haar taken of is goed in bewegen. Wij hebben aandacht is voor diversiteit. Natuurlijk laten we de kinderen ook groeien in de disciplines waar ze nog niet zo goed in zijn. We leren dan van en met elkaar. Dit gaat altijd vanuit de positieve gedachte dat iedereen een bijdrage mag leveren aan het geheel.

Leerlingen zijn mede-vormgever van hun eigen ontwikkeling dus stimuleren we de leerlingen verantwoordelijk te zijn voor hun gedrag en werk. We spreken onze leerlingen aan op een verantwoordelijkheid die bij hun leeftijd en ontwikkeling past. De basis voor de omgang met elkaar is onderling vertrouwen. Dit komt tot uiting in hoe we elkaar aanspreken en hoe we handelen.

Vertrouwen is de basis van ons handelen. We nemen verantwoordelijkheid voor elkaars welbevinden. We creëren daarom een veilige werk- en leefomgeving, zowel sociaal als fysiek. We gaan respectvol om met elkaar. Door ruimte te geven aan de diverse talenten stimuleren wij interesse en enthousiasme bij elkaar. De Parel is een school met betrokken leerlingen, leerkrachten en ouders.



Leidraad in deze ontwikkeling zijn de 7 values van Stephen Covey. Deze waarden hebben we in onze school op zo'n manier geïntegreerd, dat ze herkenbaar zijn voor kinderen en continu terugkomen in allerlei verschillende situaties door de dag heen.

Ieder jaar meten we de sociale veiligheid op school door vragenlijsten af te nemen bij de kinderen van groep 6-8.