

Identiteit

De Wildemaet is een protestants-christelijke basisschool. Op De Wildemaet leren we dat we leven vanuit het geloof dat God liefde is met als opdracht deze liefde uit te dragen naar elkaar. Daarom willen we op een respectvolle, eerlijke en open manier met elkaar omgaan, samenwerken en samenleven. We vinden het doorvertellen van de Bijbelse boodschap belangrijk. We hopen dat de kinderen de verhalen onthouden zodat het hen in hun leven kan helpen op momenten dat je het zelf even niet meer weet. Bij de dagopeningen staat daarom de vertelling centraal.

Onze identiteit is herkenbaar in ons gedrag en komt duidelijk naar voren bij allerlei activiteiten, zoals: de dagopeningen en –sluitingen, de vieringen van de christelijke feesten, de liederen die we hierbij leren, de methode voor Bijbelse geschiedenis, de gebedsgroep, de acties voor hulporganisaties en goede doelen, de (christelijke) kinderboekenweek, de opening van vergaderingen en ouderavonden, het afscheid van de leerlingen van groep 8, ons anti-pestbeleid en de buitenschoolse activiteiten.